



Matt Talbot, granieten beeld van James Power, Dublin 1988 (fotograaf onbekend)

## **Matt Talbot** **van alcoholist tot heilig man**

### **Deel 8: Kerkelijke verering**

Al snel na het overlijden van Matt kwamen de verhalen over hem op gang. Veel mensen vertelden dat hun gebed op voorspraak van Matt werd verhoord.

In 1931 begon aartsbisschop Byrne van Dublin een diocesaan onderzoek naar de levenswandel van Matt. Hierbij werd door middel van getuigenverklaringen onderzocht in hoeverre Matt een bijzonder gelovige was geweest. Dit onderzoek werd afgesloten in 1937. In 1948 begon het apostolisch onderzoek, dat werd afgerond in 1952. Vele getuigen werden onder ede gehoord. Op 3 oktober 1975 verklaarde paus Paulus VI Matt eerbiedwaardig. Dit betekent dat de kerk oordeelt dat Matt vanuit menselijk oogpunt beoordeeld de kwalificaties van een heilige heeft. Voor een formele zalig- en heiligverklaring zijn kerkelijk erkende wonderen vereist. In een aantal landen (onder meer Ierland, Polen, Australië en de Verenigde Staten, maar ook op kleine schaal in Nederland) zijn mensen actief bezig Matt te promoten, in de hoop dat de kerk wonderen zal kunnen erkennen die zijn gebeurd op voorspraak van Matt. Als voorbeeld zie je hier een afbeelding van een Nederlands prentje. Dit werd in 1935 verspreid door het Missiehuis in Kaatsheuvel. Op de achterzijde staan een korte biografie en een gebed voor zijn zaligverklaring en is een stofreliëkje geplakt.



Nederlands prentje

Matt werd in 1925 begraven op het Glasnevin-kerkhof. In 1952 werden zijn stoffelijke resten opgegraven en overgebracht naar een graftombe op hetzelfde kerkhof. Boven de ingang werd vermeld: "The Servant of God Matthew Talbot". In 1962 werden zijn resten verplaatst naar de kerk van Our Lady of Lourdes aan Gloucester Street (nu: Sean McDermott Street). Hier werd de kist achter glas geplaatst in een granieten tombe, voorzien van het opschrift "The Servant of God, Matthew Talbot, 1856-1925".

Matt wordt aangeroepen als patroon van alcoholisten en mensen met andere verslavingen, en er zijn wereldwijd talloze organisaties en afkickklinieken onder zijn naam.

Wordt Matt Talbot ooit zalig verklaard? Geen idee. Het is eigenlijk ook niet belangrijk. Wat telt is dat hij tot op de dag van vandaag mensen inspireert op hun weg naar God.

## Teksten en gebeden

Het officiële gebed voor de zaligverklaring van Matt Talbot:

Heer, in uw dienaar Matt Talbot  
heeft u ons een bijzonder voorbeeld gegeven  
van triomf over verslaving,  
van toewijding aan plicht,  
en van levenslange eerbied voor het Meest Heilig Sacrament.  
Moge zijn leven van gebed en boetedoening  
ons de moed geven ons eigen kruis op ons te nemen  
en te volgen in de voetstappen van onze Heer en Verlosser, Jezus Christus.  
Vader,  
Als het uw wil is dat uw geliefde dienaar wordt verheerlijkt in uw kerk,  
laat dan zien welke macht hij bij U heeft door uw hemelse gunsten.  
Wij vragen u dit door Jezus Christus, onze Heer.  
Amen.

\* \* \* \* \*

Gebed om vrij te worden:

Goede God,  
  
U heeft Matt Talbot vrijgemaakt  
van zijn verslaving.  
  
U kent ook mij  
van binnen en van buiten  
en U weet hoe ik probeer  
het goede te doen.  
  
Help mij om los te laten  
wat niet goed voor me is  
en geef mij vertrouwen in U.  
  
God, verhoor mijn gebed.  
Amen.

Matt Talbot heeft op losse briefjes en in de kantlijn van de boeken allerlei korte tekstjes geschreven, bijvoorbeeld de volgende, vertaald uit Mary Purcells boekje "Matt Talbot and his times":

God is de wijsheid van gezuiverde zielen. Een mens kan wegvlugten van al het geschapene maar hij kan niet wegvlugten van zichzelf.

God zal ons niet vragen hoe welsprekend onze woorden waren maar hoe goed we geleefd hebben.

God kennen en Zijn wegen begrijpen en Zijn aanwezigheid in alle heiligheid te aanschouwen is het grote doel van het leven.

De gehoorzaamheid van Jezus Christus aan de wil van God was de erkenning van de soevereiniteit van God over de wil van mensen.

Jezus Christus is tegelijkertijd het begin, de weg en het onsterfelijk einde waarnaar we moeten streven. Hij is het Leven van onze zielen.

Laten we niet vergeten dat Jezus op het kruis vervloekt wilde worden opdat wij gezegend zouden zijn in het koninkrijk van Zijn Vader.

Door mens te worden heiligde de Zoon van God de mensen, hoe hun staat of conditie ook is. Jezus was niet altijd aan het onderwijzen of genezen, maar hij bad en leed altijd.

O lieve Jezus, versterf alles in mij dat slecht is – laat het sterven. Dood alles in mij dat verdorven is en niet overeenkomt met uw wil. Dood alles dat u niet bevalt, versterf in mij al wat van mij is. Geef me ware nederigheid, waarachtig geduld en echte naastenliefde.

Hoezeer verlang ik ernaar dat U, Jezus, heerst in mijn hart.

Maria, moeder van Jezus, bid voor me.

O Maria, ontvangen zonder vlek, bid voor mij die bij U mijn toevlucht zoek. Schuilplaats voor zondaars, moeder van hen die in nood zijn, verlaat ons niet in het uur van onze dood.

De zalige Maagd Maria wordt verheerlijkt door onze toewijding aan de engelen.

Het is niet onze lichamelijke aanwezigheid die ons doet toebehoren aan de wereld, maar een gehechtheid, een genegenheid voor haar ellendige ijdelheden.

Wat zou ik tegen jou willen zeggen als ik Jezus heb om tegen mij te spreken?  
U, Jezus, heerst in mijn hart.

## **Afronding**

Hier eindigt deze achtdelige kennismaking met Matt Talbot.

Matt leefde in een heel andere tijd dan de onze. Sociale omstandigheden en geloofspraktijken, ze waren echt anders. Maar dat maakt het voorbeeld van Matt niet minder waardevol. Hij heeft laten zien dat een leven met God vrij en gelukkig kan maken. Zijn leven was niet makkelijk of eenvoudig. Matt stond midden in de wereld, hij was ook na zijn bekering niet perfect en hij heeft altijd moeten strijden tegen wat we met een traditioneel woord “bekoringen” noemen. Misschien juist daarom mogen we erop vertrouwen dat hij ons in onze twijfels en moeilijkheden begrijpt en onze voorspreker wil zijn bij de hemelse Vader.